

## Op de weg naar mijn passie!

Van Damascus de jasmijn stad, naar de lichtstad Eindhoven: een nieuw vrijwilligerverhaal is geboren.



Ik ben opgegroeid in een gezin met vier kinderen. Ik was de tweede, twee broers, één zus en vader en moeder: een gezellig gezin uit Damascus. Vanaf mijn kindertijd houd ik ervan om mensen te helpen, maar de situatie met betrekking tot vrijwilligerswerk is in Syrië heel anders dan in Nederland. In Nederland is vrijwilligerswerk

gestructureerd, anders dan in Syrië. Hier in Nederland zijn veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, maar in Syrië veel minder.

Mijn eerste vrijwilligerswerk was werken als docent Engels in de omgeving van Damascus. Ik herinner mij nog steeds hoe veel plezier ik had met de studenten. Ik heb de kinderen geleerd hoe ze door lekker films te kijken met ondertiteling, het Engels kunnen oefenen. Na de Syrische revolutie was alles veranderd! Daardoor hadden veel mensen hulp nodig en Vrijwilligerswerk werd het belangrijkste! Het was echt gevaarlijk om dit werk te doen, maar voor mij was het een prioriteit.

Ik ben blij dat ik ruim anderhalf jaar geleden naar Nederland kwam. Als een nieuwkomer naar Nederland komt, is er heel veel te doen. Maar het belangrijkste is om in te burgeren. Het was geen makkelijke tijd voor mij, omdat ik geen idee had waar ik zou moeten beginnen.

Gelukkig dat de gemeente Eindhoven een programma organiseerde onder de titel: Participatieverklaring! Tijdens het programma heb ik veel informatie gekregen over de Nederlandse gemeenschap, waarden en cultuur. Ik heb kennisgenomen van vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Wat mijn aandacht trok tijdens het programma, is het feit dat vrijwilligerswerk doen erg belangrijk is om mezelf te engageren met het dagelijks leven van de stad. Toen het programma beëindigd was, moest ik in het gemeentehuis mijn handtekening onder het certificaat zetten. Alle deelnemers kwamen daar samen: het feest werd opgeluisterd door de wethouder. Bent u benieuwd om te weten wat er later is gebeurd? Blijf tot het einde lezen!

## **De geur van boeken**

Tijdens het Participatie programma, heb ik een beslissing genomen: ik ga werken bij de Bibliotheek Eindhoven. In de bieb zal ik mijn passie vinden in het ontmoeten van mensen en het aangaan van relaties. De geur van boeken is niet alleen romantisch, maar het is ook praktijkervaring voor mezelf met mijn passie om meer te leren. Samen met leuke collega's gaan wij ervoor om de beste kwaliteit voor de klanten te bieden! Helaas, dat duurde niet lang omdat de corona crisis begon! Alles was dicht en het is een nieuwe moeilijke tijd voor mij!



## **Helpdesk Nieuwkomers**

Typisch voor Nederland is, dat vrijwilligerswerk een fundamentele pijler is voor de samenleving. Persoonlijk initiatief en de overheid stimuleren het vrijwilligerswerk om de lokale gemeenschap en communicatie te versterken.

Ik ben er trots op om mensen te helpen die informatie willen over de coronaviruscrisis. De Corona Helpdesk helpt statushouders met alle aan het Corona

virus gerelateerde vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over gezondheid, gezin, crisismaatregelen, (thuis) onderwijs of werk en inkomen.

Ik was zeer blij om met gezellige mensen te mogen werken. Het was echt een belangrijk initiatief voor alle mensen, “specifiek zij, die Arabisch en Tigrinya spreken”, maar die zelf, de Nederlandse taal niet (goed) begrijpen. En voor wie nog veel onduidelijkheid is. Later werden de maatregelen losser en het was de tijd voor een nieuwe geweldige mogelijkheid!

### **Eindhoven “het Silicon Valley” van Nederland**

Genoemd als kloppend hart van Eindhoven is Brainport een mengsel van een vernieuwende high-tech industrie met talloze ontwikkelingen.

Tijdens mijn zoektocht naar geweldig vrijwilligerswerk heb ik precies gevonden waar mijn passie ligt: “Eindhoven Doet” met het project “Vrijwilligersapp *Jijdoet040*”, de eerste vrijwilligersapp van onze stad. Ik was zeer enthousiast om in het project te participeren, en weet je wat? Tijdens de brainstormsessie was ik met leuke mensen. Met name: Diana van den Eijnden zij inspireerde de sessie met mooie ideeën! Het idee was om de app aan te bieden aan de wethouder voor de officiële lancering van het project! Ik ben zeer blij dat ik erbij ben in de eerste vrijwilligers app van Eindhoven: onze stad verdient het beste van onszelf!

Eigenlijk, is er nog meer te doen om onze stad lichter te maken en om samenleven meer te gaan! Ik ben nog steeds heel gemotiveerd om meer te doen!